

De trouwdag van Wendie van Amsterdam en Stephan Möllers.

Wendie is de dochter van Jan en Anja van Amsterdam en zij trouwde op 20 juli 2008. De trouwlocatie is tot op de trouwdag geheim gebleven. Alles was tot in de puntjes verzorgd door Suzan en Oscar. Die waren ceremonie meester en hadden de taken goed verdeeld.

Alles begon zondagmorgen om half 6. De kapster kwam voor Wendie haar haar en make-up
Stephan zou om half 8 Wendie op halen. We wisten nog steeds niet waar we naar toe zouden gaan.

Om 8 uur kwamen de dag gasten bij ons thuis voor de koffie die werd verzorgd door tante Erna en tante Carla.

Om 9 uur zou er een bus zijn en daar zouden we de hele dag mee rond gereden worden, niet wetende waar naar toe. Toen we eenmaal richting Den Helder gingen kregen we een idee. Het zou wel eens Texel kunnen zijn. En ja, we werden met bus en al op de boot gereden voor de overtocht.

Eenmaal aan de andere kant gingen we richting bestemming waar het ja woord werd gegeven. Dat was het plaatje Oosterend op Texel. Daar aan gekomen stond het bruidspaar ons op te wachten bij een kerkje. Eenmaal in het kerkje werd de bruid door haar vader Jan weg gegeven. Een vrouwelijke ambtenaar deed het woord en verrichtte het gebeuren.

Na de kerk werden we naar De Koog vervoerd.
Daar zijn we in het kleinste kroegje van Texel verwelkomd door een barman die veel van bier en juttertjes wist te vertellen. En wij lieten het ons wel smaken.
Na twee uurtjes daar vertoeft te hebben gingen we richting de boot.

Een maal weer aan de andere kant gingen we richting Haarlem waar het bruidspaar allebei in restaurant Lambermon's werkt. Stephan als kok en Wendie in de bediening. Wendie gaat sinds kort weer naar 1 dag in de week naar school om voor gastvrouw horeca te studeren. Hun droom is om ooit iets voor zich zelf te beginnen. Maar in Haarlem stond voor ons een heerlijk diner klaar. Stephan had ook hun bruidstaart gemaakt. Hij was geweldig.
's Avonds kwamen er nog meer gasten uit de Veer naar Haarlem om het feest te vieren.

Het was een mooie dag, we zullen hem niet vergeten.

De ouders en schoonouders van Wendie en Stephan.



